

DOKTER

Maandag

VRAAG

- Wanneer ben jij voor het laatst bij de dokter geweest?
- Ken jij iemand uit de Bijbel die ziek was? Noem om de beurt een persoon.

WEETJE

God had het volk Israël gezondheid beloofd als zij gehoorzaam waren aan Zijn wetten. Ze kregen daarvoor verschillende gezondheidswetten en geloofden dat ze bij ziekte moesten bidden tot God. Dokters zoals wij die kennen, waren er nog niet. Later gingen ze steeds meer natuurlijke medicijnen gebruiken. Van kruiden werd bijvoorbeeld zalf of een pijnstillend middel gemaakt. Steeds meer steden in Israël en daarbuiten kregen een dokter. Lukas, de schrijver van het Evangelie, was een arts uit Griekenland.

LEES

Lukas 5:27-32

UITLEG

Het lijkt een vreemd gedeelte bij het thema van vandaag. Maar lees nog eens vers 31.

- Was Levi ziek?
- Wat bedoelt de Heere Jezus met deze woorden?
- Is dit ook voor jou nodig? Waarom?

DANK

Levi had Jezus nodig om 'genezen' te worden van zijn zonden, net als wij. Heb jij de Heere wel eens gedankt voor deze 'genezing'? Wanneer heb jij de Heere voor het laatst gedankt voor gezondheid of genezing van ziekte? Dank vandaag opnieuw!

ZING

- Psalm 147:2
- Wees ook jij een discipel

DOEN

Welke drie woorden uit vers 31 kun je in deze puzzel invullen?



GABRIËL WIL DOKTER WORDEN

Als klein jochie wist Gabriël al wat hij wilde worden: dokter! Hij groeide op in Riviere Blanche, een klein dorpje in Haïti. Zijn ouders konden geen onderwijs betalen voor hun acht kinderen. Toen Gabriel 9 jaar was, werd hij toegelaten tot het sponsorprogramma van P&A Haïti, een partnerorganisatie van Woord en Daad. Nu, 26 jaar later, is hij huisarts! Dankzij hulp van zijn sponsors en met de zegen van God kon hij zijn droom waarmaken en biedt hij, naast zijn baan, nu vrijwillig medische zorg aan de allerarmsten.

 Lees meer over kinderen zoals Gabriël!

