

# KLEERMAKER

Vrijdag

## LEES

Handelingen 9:36-43

## VITLEG

In Joppe woont Tabitha, een volgeling van Jezus. Misschien ken jij haar wel als Dorkas, dat is haar Griekse naam. Tabitha is iemand die veel om de mensen om zich heen geeft. Maar er gebeurt iets ergs. Tabitha wordt ziek. Ze wordt zo ziek, dat ze sterft. De mensen in Joppe horen het en twifelen niet: Petrus is in Lydda! Twee mannen gaan naar hem toe en vertellen wat er is gebeurd. Petrus gaat mee naar Joppe. De vrouwen in Joppe laten hun kleren zien. Allemaal gemaakt door Tabitha. Tabitha was een kleermaakster, ze naaide kleding voor weduwen in Joppe. Dan gebeurt een wonder. Petrus bidt voor Tabitha. 'Tabitha, sta op!' Ze doet haar ogen open en gaat overeind zitten. Ze leeft! Veel mensen komen tot geloof door dit wonder. Ze danken de Heere voor dit grote wonder. Nog steeds komen er mensen tot geloof. Dank je mee en vraag je de Heere om dat geloof voor jezelf en anderen?

## VRAAG

Welke situatie in jouw leven zal je nooit vergeten? Heb je de Heere toen ook gedankt?

## ZING

• Psalm 9:1

## DOEN

Bedenk iets wat jij deze week voor een ander kunt doen en voer het uit!

## FAREENA NAAIT BLOUSES

'Het is heel belangrijk om goed naar je klanten te luisteren. Als zij tevreden zijn over een kledingstuk, komen ze vanzelf bij je terug!' Fareena's ogen stralen. Zij en haar man wonen in een dorp in Sri Lanka, in Azië. Haar man is dominee en zij verdient wat extra bij met het naaien van vooral blouses. Ze heeft hiervoor een cursus gevolgd bij Ygro, een partnerorganisatie van Woord en Daad. 'Ik kan nu heel netjes en snel een blousje naaien en ik heb geleerd wat ik daarvoor kan vragen. Door deze training kan ik, met dank aan God, de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien!'

 Lees meer over de verschillende vaktrainingen!

