

TENTENMAKER

Zaterdag

LEES

Handelingen 18:1-6

VRAAG

- Vers 1: Waar komt Paulus vandaan en waar gaat hij naar toe?
Vers 2: Waar komen Aquilla en Priscilla vandaan?
Vers 3: Waarom bleef Paulus bij hen?
Vers 4: Paulus werkt niet alleen als tentenmaker. Wat doet hij nog meer?
Vers 5: Wat vertelt Paulus aan de Joden?
Vers 6: Wat is de reactie van de Joden? Wat doet Paulus dan? Wat vind jij daarvan?

ZING

- Morgenzang: 3 en 4

WEETJE

- Paulus is tentenmaker. Dit beroep kwam veel voor in de streek Sicilië waar Paulus vandaan komt. Er werden daar veel geiten gehouden en van het

geitenhaar werden tenten gemaakt. Dit waren vooral tenten voor het grote Romeinse leger.

- Iemand die zendeling is maar ook een ander beroep heeft, noemen we een tentenmaker. Zo'n zendeling doet eigenlijk net als Paulus: hij zorgt voor zijn eigen inkomen en verkondigt daarnaast het Evangelie.

VRAAG

Aan wie vertel jij het Evangelie?

DOEN

Maak een tent, dan ben jij ook een tentenmaker!

🌐 Kijk op de website voor de omschrijving.

ZALISSA LEERDE TRADITIONELE DOEKEN WEVEN

Als je in Nederland een lichamelijke beperking hebt, valt het niet altijd mee om passend werk te vinden. In een land als Burkina Faso, in Afrika, is het zeker niet vanzelfsprekend dat je met zo'n beperking een baan krijgt. Toch is het Zalissa met Gods hulp en dankzij een training van drie maanden gelukt! Ze leerde pages, traditionele doeken, weven en kreeg een lening voor de aanschaf van materialen voor haar bedrijf. Ze kan nu zittend zelf haar geld verdienen en het schoolgeld van haar kinderen betalen. Zalissa is hierdoor niet meer afhankelijk van anderen. Daar krijg je wel zelfvertrouwen van!

🌐 Bekijk het mooie filmpje van Zalissa.

