

Intercom

inspiratie
voor
vrijwilligers



De kracht
van doen.
Wereldwijd.

'Voetbal veranderde
mijn leven'

'We ontvangen
leuke reacties'

'Ga ervoor
en houd vol'

Inhoud



4

De kracht van doen. Wereldwijd.

7

Geraakt

8

'Ik zie er elke keer weer naar uit om aan de slag te gaan'

10

'Voetbal veranderde mijn leven'

12

'We ontvangen leuke reacties'

14

Prikbord

15

'Ga ervoor en houd vol'



Samen vormen ze een beweging van betrokkenheid die verder reikt dan we soms beseffen



Stille helden

Mijn collega's gaven me begin dit jaar een eervolle opdracht: maak een lofrede op de vrijwilligers van Woord en Daad en spreek die begin maart uit tijdens het symposium 'De kracht van doen' in Nieuwspoort. Zes minuten kreeg ik. Terwijl ik daar stond, dacht ik: dit is onmogelijk. Want hoe vat je de betekenis samen van mensen die vaak stil en bescheiden hun werk doen, de stille helden.

Vrijwilligers zijn zelden mensen van de schijnwerpers. Ze staan vroeg op om iemand naar Schiphol te brengen, sorteren post, draaien mee in een winkel, organiseren acties of zorgen dat een website blijft werken. Het lijken kleine dingen, maar samen vormen ze een beweging van betrokkenheid die verder reikt dan we soms beseffen.

Dit jaar is het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger. Terecht! Maar vaak denk ik: zou niet elk jaar het Jaar van de Vrijwilliger moeten zijn?

In een wereld vol onrust laten vrijwilligers iets zien van kleine goedheid. Die kleine goedheid haalt zelden het nieuws – maar maakt wel verschil.

Als Woord en Daad zijn we gezegend met zoveel stille helden.

Rina Molenaar,
directeur-bestuurder



De kracht van doen. Wereldwijd.

Jaar van de vrijwilliger en terugblik symposium

Dit jaar staan we in Nederland, net zoals in de rest van de wereld, stil bij de kracht van vrijwilligers. 2026 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger. Dit geeft organisaties de kans om nóg beter zichtbaar te maken hoeveel vrijwilligers betekenen voor de samenleving, in Nederland maar ook wereldwijd.

Het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger heeft als titel 'De kracht van doen' meegekregen. Het is een ode aan iedereen die zich inzet voor een ander en de samenleving. Bij Woord en Daad hebben we aan deze titel de term 'Wereldwijd' toegevoegd. Want niet alleen in Nederland zijn vrijwilligers waardevol. Onze vrijwilligers hier, in vrijwilligersgroepen, op kantoor, bij evenementen, vanuit huis en in kringloopwinkels, zijn van waarde voor mensen dichtbij én ver weg. Ook in de landen waar we werken, zijn vrijwilligers actief. In Colombia werkt onze partner Conviventia met studenten die zich inzetten voor kinderen en jongeren. In Nepal dragen vrijwilligers bij aan een betere toekomst voor kinderen en jongeren. Je leest er meer over op pagina 10 en 11. Dit jaar hopen we ook dit wereldwijde vrijwilligerswerk beter zichtbaar te maken in onze bladen en via social media.

Het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger werd officieel geopend door Koningin Máxima, op 12 februari, in de Stadsschouwburg in Utrecht. Ze ging in gesprek met vrijwilligers, over hun ervaringen en de rol van vrijwilligerswerk in de samenleving. Woord en Daad trapte het Internationaal jaar van de Vrijwilliger af met het symposium 'De kracht van doen. Wereldwijd', op donderdag 4 maart in Nieuwspoor in Den Haag. Het was

een mooie middag, waar Rina Molenaar een lofrede uitsprak, voor de vrijwilligers van Woord en Daad. Iedereen die de regionale bedankmomenten dit jaar bezoekt, krijgt de kans om deze lofrede te horen.

In de zaal zaten, naast lokale en landelijke politici en vertegenwoordigers van collega-organisaties, ook diverse vrijwilligers. Op het podium gingen vrijwilligers Marcel Ligtenberg en Marien Lindhout in gesprek met burgemeester Nieuwenhuis van Waddinxveen over hun motivatie om zich in te zetten als vrijwilliger. Marien vertelde dat hij al 43 jaar actief is, binnen vrijwilligersgroep Midden-Holland. Marcel gaf aan dat hij nog volop in het arbeidsproces actief is, maar dat hij het belangrijk vindt om tijd te maken voor vrijwilligerswerk.

Als alle vrijwilligers aan de uitnodiging voor het symposium gehoor hadden gegeven, hadden we de zaal in Nieuwspoor wel 20 keer kunnen

Bedankmomenten

Vrijwilligers in het zonnetje zetten doen we graag bij Woord en Daad. Dit jaar organiseren we weer onze bedankmomenten, in vier verschillende regio's. We hopen u daar te ontmoeten! Twee van deze momenten zijn inmiddels achter de rug. Bent u nog niet geweest? Van harte welkom in Dordrecht of Apeldoorn!



We weten het van onze vrijwilligers: ze zijn liever op de achtergrond actief, als stille krachten, die trouw hun werk doen



vullen. Maar we weten het van onze vrijwilligers: ze zijn liever op de achtergrond actief, als stille krachten, die trouw hun werk doen.

Dit bleek ook uit de resultaten van een onderzoek onder Woord en Daad vrijwilligers, dat tijdens het symposium gepresenteerd werd. Prof. dr. Sara Kinsbergen (Radboud Universiteit) en prof. dr. Lucas Meijs (Erasmus Universiteit) hebben vorig jaar onderzoek gedaan naar de drijfveren van vrijwilligers. Ruim 400 vrijwilligers hebben de vragenlijst ingevuld. Daarnaast hebben de onderzoekers met veel vrijwilligers gesproken. Binnen Woord en Daad zijn we heel blij met de resultaten van dit

onderzoek. Zo bleek dat onze vrijwilligers zich met opvallend veel trouw en energie inzetten. Veel vrijwilligers blijven jarenlang betrokken en steken gemiddeld 18 uur per maand in hun vrijwilligerswerk. Dit is 6 uur meer dan de gemiddelde vrijwilliger in Nederland.

Voor veel vrijwilligers is hun inzet een manier om handen en voeten te geven aan hun geloof.

Ze willen iets doen voor hun naaste, of die nu dichtbij woont of aan de andere kant van de wereld. Zo staan onze vrijwilligers opvallend positief tegenover ontwikkelingssamenwerking. We zijn ontzettend dankbaar voor zoveel trouwe ambassadeurs voor het werk van Woord en Daad!

Naast dat er veel waardering voor vrijwilligers werd uitgesproken, was er tijdens het symposium ook een oproep aan de politici om vrijwilligerswerk méér ruimte en minder regels te geven. Collega's van team Beleidsbeïnvloeding binnen Woord en Daad presenteerden een set beleidsaanbevelingen om dit te benadrukken.

Berend Gunnink, manager bij de Stichting Ontmoeting, en burgemeester Nieuwenhuis van gemeente Waddinxveen sloten het symposium af. Zij gaven aan dat het fantastisch is om vrijwilligers eens echt in het zonnetje te zetten.

Onderzoeksrapport

Via de website van Woord en Daad is de publieksversie van het onderzoeksrapport te vinden. Het volledige onderzoeksrapport kan hier ook aangevraagd worden. www.woordendaad.nl/onderzoek-vrijwilligerswerk/ Benieuwd naar de beleidsaanbevelingen? Deze zijn ook te vinden op deze pagina.

Scan de QR-code voor een verslag en foto's van het symposium.



Zo bleek dat onze vrijwilligers zich met opvallend veel trouw en energie inzetten

Geraakt

Lezen: Filippienzen 2:1-11

Herkennen jullie dat? Dat je hart minder snel geraakt wordt dan eerst? Soms hebben we dan weer één verhaal nodig dat ons weer zacht maakt.

Zo ontmoette ik eens een moeder aan de voet van Koshe, een grote afvalberg in Addis Abeba in Ethiopië. Haar man was ziek, er was weinig geld en eten, en haar vier kinderen konden niet meer naar school. Ze hoorde dat er in Addis Abeba banen waren en wilde nog maar één ding: dat haar kinderen opnieuw naar school konden. Ze liet haar man achter en vertrok met haar kinderen in de hoop op iets beters. Nu werkt ze als huishoudster. De liefde voor haar kinderen en haar vastberadenheid raakte mij.

God deed iets vergelijkbaars. Hij gaf Zijn Zoon. Maar hoe anders is Jezus' keuze. De moeder gaf zichzelf omdat de omstandigheden haar daartoe dwongen. Jezus gaf zichzelf terwijl Hij de volheid van heerlijkheid bezat. Toch koos Hij die weg. Vrijwillig. Gedreven door liefde.

Raakt het jou vandaag dat Hij zich vrijwilliger vernederde? Hij verliet de heerlijkheid, werd mens, ging de weg van vernedering tot aan het kruis. Wat een liefde dat God zo dichtbij wilde komen. Als je het vaak hoort, kun je bijna vergeten hoe onvoorstelbaar het is. Ons hart kan afgestompt raken voor het evangelie. Maar Hij maakt zichtbaar wat we zelf vaak niet meer opmerken en opent daardoor opnieuw ruimte voor geloof, liefde en bewogenheid.

Filippienzen 2 gaat niet alleen over wat Jezus deed. Paulus zegt: 'laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.' Hoe eensgezind zijn wij? Drijft de liefde ons? Zijn wij bereid iets af te leggen zodat een ander kan opstaan?

Jezus kwam midden in onze gebroken werkelijkheid. In ons werk kunnen we iets zichtbaar maken van dat karakter. Dan raakt ons werk een hoger doel. Dan maken we Gods koninkrijk zichtbaar—in kleine stappen, door gewone, gebroken mensen heen. Dat is het Evangelie in beweging.



'Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden'

Filippienzen 2:7

Gespreksvragen

- Wat kun je doen om het evangelie (opnieuw) echt tot je te laten komen?
- Met welke (kleine) daden kun jij het Evangelie in beweging zetten?



Ik zie er elke keer weer naar uit om aan de slag te gaan

Woord en Daad Winkel Ochten viert 10-jarig jubileum

“Een interview is niks voor ons. Het gaat om het werk van Woord en Daad. Dáár doen we het voor!” Maar gelukkig zijn ze bereid om hun verhaal te delen.

We zijn in gesprek met Marja den Hartog en Lijnje Tijssen, beiden bestuurslid en dagcoördinator van Woord en Daad Winkel Ochten. En vooral goede collega's. Ze overleggen samen, vullen elkaar aan en zeggen het als iets niet goed gaat

Hoe is de winkel ontstaan?

“Vanuit het Woord en Daadcomité”, vertelt Lijnje. “Ik ben vanaf het begin vrijwilliger.” Net als Marja: “Ik ben bij een wervingsavond geweest en heb me toen aangemeld. We mochten een suggestie doen voor een naam en mijn voorstel werd gekozen: Daadje en Co.”

Is er veel veranderd, in 10 jaar tijd?

Marja: “We begonnen met ijzeren

Lijn en Marja zijn vanaf de start van de winkel betrokken



Bij mij is bijna alles tweedehands

schappen die we kregen. We hadden geen kleding, het was best kaal in de winkel. En toch werd er verkocht! Wat echt veranderd is, is de grote hoeveelheid spullen die binnenkomt.” Lijnje vult aan: “We kregen steeds meer klanten, ook mensen die voor de gezelligheid komen. De drempel is heel laag, iedereen is welkom. En onze winkel is schoon en netjes, dat horen we bijna dagelijks!” De omzet hebben ze zien toenemen, de groep vrijwilligers ook. We hebben we weinig verloop, we kennen elkaar inmiddels goed.” Lijnje: “Op dit moment ben ik ook een beetje mantelzorger voor een collega. Zij heeft hulp nodig, het is mooi om wat voor haar te betekenen.”

Wat motiveert jullie?

Lijnje: “Ik zie er elke keer weer naar uit om aan de slag te gaan. Elke vrijdag proberen we wat meer omzet te maken. Als penningmeester vind ik dat geweldig! Mijn boekhouding

moet 100% kloppen, ik ben een beetje een control freak.” “Dat is zo”, lacht Marja. “Ik doe graag iets voor een ander. Ver weg, maar ook dichtbij.”

Hebben jullie speciale herinneringen?

Lijnje: “Ja, weet je nog dat plankje waar op stond: ‘Wij zijn er even niet’?” Marja: “Een mevrouw was helemaal weg van dat plankje. Maar het was niet te koop. Toen wij hoorden dat ze ernstig ziek was, hebben wij het plankje aan haar gegeven. Wat was ze blij! Na een aantal maanden werd het teruggebracht door haar man, met een briefje erbij. Zijn vrouw was overleden. Het plankje had veel betekend voor haar. Dat is toch bijzonder?”

Houden jullie van gebruikte spullen?

Marja: “Bij mij is bijna alles tweedehands. Ik geniet van scoren in



Het plankje dat niet te koop was

kringloopwinkels en rommelmarkten. Ik zie zoveel leuke dingen. Regelmatig moet ik mezelf inhouden om iets niet te kopen.” “Ik heb niet zoveel tweedehands als Marja”, zegt Lijnje “maar ook ik neem regelmatig wat mee.” De winkel voorziet in een behoefte in het dorp. Er zijn geen andere winkels die huishoudelijke artikelen verkopen. “Hedde ge voor mij een cakeblik?” vroeg onlangs een vaste klant. “Dat is toch grappig?”

Hebben jullie tips voor andere winkels?

“Zorg dat iedereen zich welkom voelt. Bij ons krijgen kinderen een snoepje, en dat weten ze. Het kost wat, maar het levert ook veel op!” “We sturen een kaartje als we horen van een overlijden in het dorp. Dat wordt zó gewaardeerd. De winkel betekent veel voor ons project in Benin, maar ook voor de mensen hier. Dat merken we elke dag!”



Voetbal veranderde mijn leven

Ritu Tamang uit Nepal

Ritu Tamang woont in een klein Nepalees dorp dat is omringd door hoge, bosrijke bergen. Ondanks het indrukwekkende landschap staan jongeren hier voor grote uitdagingen. Kindhuwelijken komen vaak voor. Jongeren vertrekken om in het buitenland geld te verdienen, maar moeten vaak onveilig werk doen. En in het regenseizoen zorgen overstromingen en aardverschuivingen voor schade en schooluitval.

“Ik moet elke dag ruim een uur lopen naar school. Soms nog langer. Thuis help ik het vee te verzorgen en moet ik vroeg opstaan om gras te snijden voor onze koeien”, vertelt Ritu. Het gezin heeft weinig geld. Daardoor is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Vooral meisjes blijven vaak thuis, want werk in huis gaat vóór leren. Toch wil Ritu graag leren. “Ik zie hoe sommige families jongens wel naar school sturen, maar meisjes niet. Waarom niet?”

In haar dorp loopt sinds kort het Sport for Protection-programma. Een plek waar kinderen kunnen voetballen, maar ook leren praten over hun rechten en over hun dromen. In wekelijkse sessies groeit hun zelfvertrouwen en zelfbeeld.

“Voetbal veranderde mijn leven”, vertelt Ritu. “Op het veld leer ik discipline en krijg ik vrienden. Dat maakt me sterker, niet alleen in mijn benen, maar ook in mijn hoofd.



Hier leer ik dingen die ik nergens anders leer, zoals waardering en respect voor anderen”, zegt ze.

Langzaam verandert er iets. Meisjes die eigenlijk nooit konden spelen, staan nu op het veld. Kinderen die bijna zouden stoppen met school, gaan weer met plezier naar de lessen. Dankzij Sport for Protection praten gezinnen over de toekomst van hun dochters. Over hoop en nieuwe kansen.

Vrijwilliger aan het woord

Wat is je naam en wat voor vrijwilligerswerk doe je?

Mijn naam is Sandhya Nepali. Ik ben als vrijwilliger betrokken bij dit project. Ik begeleid activiteiten voor de kindergroep ondersteun bijles voor kinderen op school.

Wat motiveert je om dit te doen?

Ik voel me sterk verbonden met de kinderen, vooral omdat ik zelf ook de kans heb gekregen om mijn opleiding voort te zetten via een sponsorprogramma. Die ervaring motiveert mij om iets terug te doen voor de gemeenschap en kinderen te ondersteunen bij het opbouwen van een betere toekomst. Ik vind het oprecht leuk om les te geven en tijd met hen door te brengen. Werken met kinderen is niet altijd gemakkelijk, omdat ze speels zijn en soms uitdagend kunnen zijn, maar dat maakt het werk juist betekenisvol. In de afgelopen twee jaar heb ik geleerd dat verandering tijd kost. Het zien van verbeteringen in hun gedrag en hun leerproces, en te zien hoe ze groeien in zelfvertrouwen, houdt me gemotiveerd om dit werk voort te zetten.

Heb je een bijzondere herinnering die je met ons wilt delen?

Ik heb veel mooie herinneringen, maar een die eruit springt gaat over Arun Pariyar uit mijn bijlesgroep. In het begin was hij erg ondeugend

en vaak storend aanwezig in de les. Hij had weinig interesse in leren en maakte regelmatig andere kinderen aan het lachen of leidde hen af. Ondanks meerdere pogingen om hem te begeleiden, was er aanvankelijk weinig vooruitgang. Toch bleef Arun trouw naar de lessen komen, wat liet zien dat hij toch interesse had. Daarom bedacht ik wat ik anders kon doen. Op een dag, toen de klas erg onrustig werd, gaf ik hem de verantwoordelijkheid om mee te helpen de klas rustig te houden. Die kleine verandering maakte een groot verschil. Langzaam veranderde zijn gedrag. Hij werd aandachtiger, begon zijn huiswerk op tijd af te maken en stelde vragen wanneer hij hulp nodig had. Later stelden we hem aan als klassenvertegenwoordiger, daar groeide hij nog meer van. In de loop van de tijd verbeterden zowel zijn gedrag als zijn schoolprestaties aanzienlijk. Zijn ouders vertelden hoe dankbaar ze waren, dat was heel waardevol. Het zien van deze positieve verandering bij Arun blijft voor mij een bijzondere en onvergetelijke ervaring.



Ik vind het oprecht leuk om les te geven en tijd met hen door te brengen



Christine en Gerjanne kwamen spreken

We ontvangen leuke reacties

Ada en Alida van Vrijwilligersgroep Krimpenerwaard over de vrouwendagen

Op een mooie zonnige dag in maart ga ik in gesprek met Ada (57) en Alida (42), beiden vrijwilliger in de Krimpenerwaard. Ik ben benieuwd naar hun verhaal over het succes van de door hen georganiseerde vrouwendagen en -avonden. Waarom was het dit jaar zo'n succes? Hun gezichten beginnen te stralen en ze vertellen enthousiast:

“In 2016 organiseerden we de eerste vrouwendag in Waarder. Er kwamen 50 vrouwen, een mooi begin wat is uitgegroeid tot iets moois en blijvends.”



Een nieuwe doelgroep bezocht ons evenement en daar zijn we blij mee.

De jaren erna hebben we op diverse locaties evenementen georganiseerd. Met de hele vrijwilligersgroep maakten we een lunch, we kregen zelfs producten hiervoor van de supermarkt gesponsord. Andere jaren bestond de dag uit workshops en een high-tea. We hebben ook mooie herinneringen aan de belevenisfietsstocht, dat was fantastisch! Onderweg konden deelnemers genieten van een miniconcert, een quiz doen, een patatje of een ijsje eten en een molen bezichtigen.

Een hele dag komen is niet voor iedereen mogelijk, dus vorig jaar hebben we alleen een avond georganiseerd. Het was een groot succes! Een nieuwe doelgroep bezocht ons evenement en daar zijn we blij mee.

Het succes was zo groot, dat we een maand later een tweede avond hebben georganiseerd, waarop Gerjanne van Lagen en Christine Stam kwamen spreken. Zij zijn bekend van de podcast Christine en Gerjanne weten het (ook niet). Het publiek en de leeftijden waren divers. Een verbindende avond met goede sprekers, dat was voor ons mooi om te zien.

Naast een goede spreker, regelen we op zo'n avond ook een mooie

variatie aan kramen waar de vrouwen leuk kunnen shoppen. Denk aan kleding, kaarten, sieraden en verzorgingsproducten. Het moet echt een uitje zijn waar de vrouwen van kunnen genieten!

We ontvangen leuke reacties op onze vrouwendagen en -avonden en hebben alweer zin in het organiseren van de volgende avond. Aan andere vrijwilligers willen we deze tip meegeven: het is zo leuk, doe het gewoon! Zorg voor iemand die de kar wil trekken, maak gebruik van elkaars talenten en houd overzicht. Dan komt het helemaal goed en kunnen jullie genieten een avond vol verbinding met elkaar én met onze naasten ver weg.”

Ook een vrouwendag organiseren?

Ervaringen uitwisselen met Ada en Alida? Neem contact op met Wilma voor meer informatie. w.schoonderwoerd@woordendaad.nl

Prikbord



Sport for others 2026

D.V. zaterdag 19 september 2026

Dit jaar wordt het sportieve evenement voor de achtste keer georganiseerd. In september hopen we af te reizen naar Winterberg, waar deelnemers kunnen kiezen uit één van de vier uitdagingen: wandelen, trailrunning, fietsen of mountainbiken. Het sponsorgeld van de deelnemers is bestemd voor projecten die strijden tegen kindslavernij wereldwijd.

En jij kunt erbij zijn! Geef je op als deelnemer óf als vrijwilliger! Alle informatie vind je op www.sportforothers.com

afwerking van de kleine details. Als het er van buiten ook mooi uitziet, dan kan de etalage weer ingericht worden. Dat vind ik ook superleuk om te doen!"

'Ik maak tekeningen op de etalageramen'

Dini Vlot is vrijwilliger bij Woord en Daad Winkel Werkendam

Dini vertelt: "Mijn grote passie is tekenen en schilderen met aquarel en acrylverf. Tekeningen maken op de etalageramen doe ik sinds twee jaar. Ik pas de tekeningen per seizoen aan, zo is er steeds wat nieuws te zien. Het motiveert me dat ik dit kan doen voor mijn naaste en van God gekregen talent hiervoor mag gebruiken. Ik vind het fijn dat ik zo een steentje kan bijdragen voor het goede doel."

"Ik hoor regelmatig dat klanten het een mooie toevoeging aan de winkel vinden. Ze zeggen dat het er knus uitziet en ze worden er vrolijk van."

Dat is mooi om te horen en daar doe ik het ook voor. Als ik mensen tips geef over hoe ze dit zelf kunnen maken, dan zeggen ze vaak dat ze dit niet kunnen. Dan vraag ik altijd of ze het weleens geprobeerd hebben."

Hoe maak je een etalage-tekening? Tips van Dini:

"Ik plak een groot vel, wat dikker papier op mijn muur. Met een beamer projecteer ik een tekening, de contouren trek ik over met een zwarte stift. Het papier plak ik aan de buitenkant van het raam, aan de binnenkant kan ik dan de contouren overtrekken. Daarna komt de



Ga ervoor en houd vol

Meneer Van Walsum zet zich al meer dan 35 jaar in voor het werk van Woord en Daad

Ik ben meneer Van Walsum, ik ben 85 jaar oud en ik zet mij al meer dan 35 jaar in voor het werk van Woord en Daad. In 1991 werd ik gevraagd door een ouderling. Eerst was ik algemeen lid en later secretaris. We hebben als groep veel acties georganiseerd: verkoop van kerstkaarten, fietstochten, markten, postzegelverkoop, acties met de plaatselijke scholen, geholpen met het opzetten van de kringloopwinkel in Rotterdam, opzetten van de Wegwijsbeurs en nog wel meer. Een hele verzameling!"

In 2019 is de vrijwilligersgroep Krimpen - Ouderkerk gestopt, dat vond ik jammer. Ik wilde graag door, maar je kunt niet zoveel werk in je eentje doen, dus ik heb het werk in het klein voortgezet. Waar ik nu echt van geniet is de jaarlijkse actie op één van de drie reformatorische scholen in Krimpen aan den IJssel."

Wat mooi! Wilt u daar meer over vertellen?

Stralend: "Sinds 2002 organiseer ik ieder jaar weer een actie op één van de drie basisscholen in Krimpen aan den IJssel. Afgelopen jaar was de Johannes Calvijnsschool aan de beurt. Met de kinderen en de leraren van alle groepen is een actie opgezet. De kinderen van groep 1-4 hebben gebruik gemaakt van de kluskaarten en groep 5-8 hebben baantjes gezwommen en zich laten sponsoren. De kinderen hebben een enorme inzet geleverd, samen hebben ze een bedrag van € 11.075,00 opgehaald!"

Prachtig. Kunt u nog een mooie herinnering met ons delen?

"Ja, daar moet ik even over nadenken hoor. Ik heb zoveel meegemaakt... Ik heb altijd erg van de sociale contacten genoten. Toen we met de kerstkaarten langs de deuren gingen, maakte ik het eerste jaar een praatje aan de deur, daarna een langer praatje in de hal en nog wat later zat je aan de koffie. Zo leerde ik veel mensen kennen in het dorp. Op straat kwam ik een keer iemand tegen en die zei: 'U bent weer kaarten aan het verkopen? Doe mij ook maar een paar pakjes, ik ben vandaag niet thuis, dus doe het maar gelijk! Nou, ik hoop dat ik nog meer van dit soort klanten tegenkom! En zo ging ik weer door met de verkoop: waar ik een orgel in de woonkamer zag staan, daar belde ik aan. Grote kans dat ik daar wel afnemers voor mijn kaarten zou treffen."

Wat is uw motivatie om dit werk te blijven doen?

"Wij hebben het hier zo goed. Door een steentje bij te dragen kunnen we naasten in de landen waar Woord en Daad werkt steunen en hun leed verzachten. Ik vind het mooi dat kinderen zo een bestaan op kunnen bouwen en het Woord van God horen."

Wat is uw boodschap aan andere vrijwilligers?

"Je werk is voor een goed doel: ga ervoor en houd vol! Als je het doet, moet je het goed doen."



We ontvangen leuke reacties

Ada en Alida

Lees het verhaal op pagina 12

Retouradres: Postbus 560 • 4200 AN Gorinchem



COLOFON

Intercom is een uitgave van Stichting Woord en Daad en verschijnt twee keer per jaar voor vrijwilligers van Woord en Daad.

Redactie Marco Hertgers, Lisette Oosterwijk (hoofdredacteur), Martine de Jong, Rina Molenaar, Henriët Kessels-Roseboom, Wilma Schoonderwoerd en Linda Sterrenburg

Ontwerp en realisatie

BladenMakers, bladenmakers.nl

Uitgave Stichting Woord en Daad,
Postbus 560, 4200 AN Gorinchem,
0183-611800, IBAN: NL64RABO0385487088

Contactpersonen

Arco Sturm, *regiomanager winkels Zuid*
a.sturm@woordendaad.nl | 06-12734604

Marco Hertgers, *regiomanager winkels midden-oost*
m.hertgers@woordendaad.nl | 06-51233509

Martine de Jong, *stafmedewerker beleid & winkelvrijwilligers*
m.dejong@woordendaad.nl | 06-18130641

Petra van Giessen, *regiomanager winkels midden-west*
p.vangiessen@woordendaad.nl, 06-19248555

Wilma Schoonderwoerd,
coördinatie vrijwilligersgroepen
vrijwilligers@woordendaad.nl

Contactadres vrijwilligers
vrijwilligers@woordendaad.nl

