

Hartelijke groeten voor alle
kidskwartier-kijkers en -doeners!



Waar werken we?



Benin
Bhutan
Guatemala
Haiti
Nederland
Nepal
Sierra Leone



Hallo allemaal,

Deze we(e)k(en) hebben jullie allemaal vakantie! Ik hoop dat jullie na al het thuis werken voor school lekker uitrusten en tijd hebben voor gezellige dingen. Misschien ben je nog niet toegekomen aan het maken van de riksja of het memory spel! Dan is er vast in deze vakantie tijd voor.

Vanwege de vakantie is er deze keer een andere invulling van het kidskwartier.

Er is nu geen verhaal en ook geen knutselwerk dat voorgedaan wordt, maar een voor zichzelf sprekend werkje! Je treft naast deze vakantiekaart een puzzel aan. Print de puzzel uit en plak hem op een stevige ondergrond. Neem een schaar en knippen maar! (Lukt het goed, maak er dan nog één en probeer hem te verkopen voor leeftijdsgenoten ver weg).

De foto op de puzzel maakte ik (juf Ineke) in Bangladesh, waar ze naast riksja's nog meer bijzondere fietsen hebben zoals je ziet 😊

Hartelijke groeten van juf Janneke en juf Ineke