

Toen de Colombiaanse scholen in augustus na vijftien maanden weer open gingen, was het best even wennen. Toch is iedereen het met elkaar eens: fysiek les krijgen is fijner dan online. De eerste maanden volgden nog zo'n 35% van de sponsorkinderen online les, maar inmiddels zitten de klassen weer vol.

### Speciale activiteiten

Naast het reguliere onderwijs, besteedt onze partnerorganisatie ook aandacht aan speciale dagen. Op de Internationale Dag van de Vrede (21 september) werden de kinderen opgeroepen om bij te dragen aan de veiligheid in Colombia, onder andere door klasgenoten niet te pesten. In december werd de Gift of Love uitgedeeld, en op Koningsdag vierden de kinderen dat ze een sponsor in Nederland hebben. Ook dat waren feestelijke dagen! Verder biedt Conviventia extra begeleiding aan 115 kinderen met een leerachterstand en 38 kinderen met een beperking. Zo krijgen ook zij goed passend onderwijs. Daarnaast biedt Conviventia naschoolse (sport)activiteiten aan waar 130 kinderen aan deelnemen.



▲ Knutselwerkje op de Dag van de Vrede



▲ De kinderen ontvangen christelijk onderwijs

### Zorg voor kwetsbare gezinnen

In 2020 groeide het aantal Colombiaanse gezinnen dat leeft in extreme armoede. Nu, na de maandenlange lockdown herstelt de Colombiaanse economie zich stapje voor stapje. Ouders vinden weer een baan, waardoor de financiële zorgen afnemen. Toch zal het lang duren voordat de economie volledig is hersteld. Onze partnerorganisatie Conviventia zoekt de gezinnen in armoede op, deelt voedselpakketten uit en biedt begeleiding.

Een aantal weken geleden waren veel kinderen ziek; momenteel is het regenseizoen in Colombia, waardoor kinderen vatbaar zijn voor de griep. Om verdere verspreiding van het griepvirus te voorkomen werd één van de scholen even gesloten. Conviventia houdt de gezondheid van de kinderen goed in de gaten en biedt medische zorg als dat nodig is.

## Post sturen vanuit Colombia, hoe werkt dat?

Het schrijven van brieven is een onderwerp waar we regelmatig vragen over krijgen. Hoe gaat zo'n schrijfproces nu eigenlijk? We leggen het hier uit! Woord en Daad maakt ieder jaar een aantal brievenformats die de kinderen kunnen gebruiken. Onze partnerorganisatie Conviventia deelt het briefpapier uit aan de kinderen en geeft hen een aantal onderwerpen mee om over te schrijven. In 2021 was het onderwerp 'familie'. Zo voorkomen ze dat de brieven steeds op elkaar lijken. Als de kinderen hun brief hebben geschreven of een tekening hebben gemaakt, zorgt Conviventia ervoor dat de brief wordt ingescand en opgestuurd naar Woord en Daad. Afhankelijk van de voorkeur van de sponsor, wordt de brief in 10 weken per post, per mail of via MijnWoordenDaad naar de sponsor opgestuurd.



▲ Kinderen tijdens de les



▲ María

## María (16) wil advocaat worden: 'Zo kan ik veel mensen helpen'

'Ik ben María Fernanda, ik ben 16 jaar oud en ik zit op de Altos de Cazuca school in Colombia. In 2010 begon ik op de kleuterschool, maar nu ben ik al bijna afgestudeerd! In de afgelopen jaren heb ik veel geleerd en ben ik als persoon ook echt gegroeid. Het was niet altijd makkelijk, maar ik ben dankbaar voor deze kans die ik door het sponsorprogramma heb gekregen.'

Met de steun van haar ouders, oudere zus en onze partnerorganisatie Conviventia is het María gelukt om ieder jaar opnieuw aan haar toekomst te werken. 'Ik droom ervan om strafrechtadvocaat te worden, zodat ik veel mensen kan helpen. Het idee om advocaat te worden, begon toen ik meedeed aan allerlei workshops die de school aanbood. Ik leerde hier om conflicten op te lossen en recht te doen aan mijn klasgenoten. Zo kreeg ik de kans om te leren wat leiderschap is en leerde ik om goede relaties aan te gaan.'

### Advocaat met christelijke principes en waarden

Een paar jaar geleden was María de klassenvertegenwoordiger van haar school. Een ervaring die haar toekomstdroom om strafrechtadvocaat te worden, bevestigde. 'Ik kwam erachter dat ik de vaardigheden heb om anderen met hun problemen te helpen. Toen wist ik het zeker: ik wil advocaat worden, een advocaat met christelijke principes en waarden.'

### Dromen waarmaken

'Ieder schooljaar leer ik nieuwe vaardigheden, wat ook mijn ouders trots maakt. Als ik ben afgestudeerd, wil ik mijn dromen waarmaken. Ik ben vol vertrouwen dat alles wat ik heb geleerd me zal helpen om succesvol te zijn. Ik dank God, en ben ook iedereen die via het sponsorprogramma bijdraagt aan onze opleiding dankbaar.'