

'Later wil ik verpleegster worden, want dan kan ik mensen helpen die zorg nodig hebben. Ik wil er zijn voor mensen die ik niet ken, net zoals dat mijn sponsor er nu voor mij is. Mijn sponsor kent mij niet, behalve dan de foto die ze van mij hebben. Het is bijzonder dat ze mij willen steunen, daarvoor wil ik ze bedanken. Ik bid dat God alle sponsors over de hele wereld zegent!

Dit is een uitspraak van Hawa, een 12-jarig meisje uit het sponsorprogramma in Sierra Leone. Wat is het mooi om te lezen welke impact een sponsor kan hebben op de toekomstdromen van een kind dat opgroeit in armoede.

### Op huisbezoek

Om de kinderen gemotiveerd te houden, is het belangrijk om de ouders te betrekken bij het onderwijs. In het sponsorprogramma doen we dit op verschillende manieren. Drie keer per jaar voeren de docenten een gesprek met de ouders over de voortgang van hun kind. Zo'n 80% van de ouders komt naar minstens twee gesprekken. Daarnaast gaan de medewerkers van EFSL iedere twee jaar op huisbezoek bij de gezinnen. Ouders kunnen bovendien ieder jaar een training volgen waarin ze leren om hun kinderen thuis te helpen met het huiswerk. Zeker voor ouders die weinig betrokken zijn of dit lastig vinden omdat ze zelf nooit naar school zijn geweest is dit een waardevolle training!



▲ Hawa (midden) en haar oom met zijn vrouw



▲ In de klas

### Hoe gaat het schrijfproces bij EFSL?

Het schrijven van brieven is een onderwerp waar we regelmatig vragen over krijgen. Hoe gaat zo'n schrijfproces nu eigenlijk? We leggen het hier uit! Woord en Daad maakt ieder jaar een aantal brievenformats die de kinderen kunnen gebruiken. EFSL print deze formats uit, distribueert ze onder de docenten en die geven elk kind in hun klas het format dat past bij de leeftijd. Vervolgens gaan de kinderen thuis of in de klas aan de slag met het schrijven van hun brief. Als ze klaar zijn, leveren ze hun brief in en zorgt EFSL ervoor dat de brief wordt ingescand en opgestuurd naar Woord en Daad. Afhankelijk van de voorkeur van de sponsor, wordt de brief per post, per mail of via MijnWoordenDaad naar de sponsor opgestuurd. Dit hele proces kan zo'n 10 weken duren.

### Groot feest: Gift of Love uitgedeeld

In december werd de Gift of Love uitgedeeld aan de kinderen in Sierra Leone. Tijdens de viering werd het kerstverhaal verteld, er werd gezongen en er werden diverse spellen gespeeld. Samen met de ouders werd er lokaal eten gegeten. Alle kinderen ontvingen zowel een leuk als een praktisch cadeau en gingen blij naar huis.

### 250 extra kinderen naar school

80-90% van de sponsorkinderen ging over naar de volgende klas van de basis- of middelbare school. De afgelopen maanden werden nog eens 250 nieuwe kinderen opgenomen in het sponsorprogramma. Ook zij ontvangen nu christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg waardoor ze kunnen werken aan hun toekomst.

## 'Hawa (12) uit Sierra Leone: 'Ik wil er zijn voor mensen die ik niet ken'

De 12-jarige Hawa uit Sierra Leone komt uit een groot gezin. 'Ik heb zes broers en zussen, ik ben het vierde kind in het gezin,' zo vertelt ze. Hawa's vader verliet een aantal jaar geleden het gezin, waardoor een moeilijke periode aanbrak. 'Mijn moeder moest 's ochtends vroeg op het land gaan werken. Pas dan kon ze iets te eten voor ons krijgen. We hadden het dus niet breed en hoe graag ze ook wilde, onze moeder had moeite om goed voor ons te kunnen zorgen.

De verschillende familieleden stellen voor om één of meerdere kinderen uit het gezin op te nemen in hun eigen gezin. Sindsdien woont Hawa bij haar oom en zijn vrouw in Nyandehun. Hoewel ze vanaf dat moment meer te eten had, was er nog wel een andere uitdaging: de mogelijkheid om naar school te gaan.



▲ Hawa

'Mijn oom kon het schoolgeld niet betalen, maar na ongeveer een jaar kreeg ik de kans om via EFSL mee te doen aan het sponsorprogramma van Woord en Daad. Toen ik dat hoorde, dacht ik dat ik droomde. Ik ben heel blij dat ik nu naar de basisschool in het dorp Mowagor kan.'

### Vroeg opstaan en naar school

De dagen van Hawa zijn goed gevuld. Ze vertelt: 'Elke ochtend word ik om 6.00 uur wakker. Samen met mijn zus veeg ik de vloer van ons huis en daarna halen we water bij een waterpomp 25 minuten verderop. Terug bij ons huis was ik mijzelf en maak ik me klaar voor school. Er zijn meer kinderen uit ons dorp die naar school gaan, dus we lopen samen naar de school in Mowagor. Dit is opnieuw 30 minuten lopen.'

### Mee naar het land

Als de school is afgelopen lopen Hawa en haar dorpsgenoten weer 30 minuten naar huis. 'Thuis trek ik snel mijn uniform uit, want ik ga met mijn oom mee om te werken op het land. Als we 's avonds weer thuis komen koken en eten we. Eigenlijk moet ik dan nog huiswerk maken, maar ik ben vaak erg moe na zo'n lange dag. Nadat ik het belangrijkste huiswerk heb gemaakt, ga ik naar bed.'

### 'Ik wil er zijn voor mensen die ik niet ken'

Hawa is van plan om goed haar best te doen op school. 'Later wil ik verpleegster worden, want dan kan ik mensen helpen die zorg nodig hebben. Ik wil er zijn voor mensen die ik niet ken, net zoals dat mijn sponsor er nu voor mij is. Ik bid dat God alle sponsors over de hele wereld zegent!'