

De onrust in Haïti duurt voort en zorgt voor angst onder de inwoners. Tegelijkertijd zien we ook dat ze door willen met hun dagelijkse bezigheden. De kinderen volgen onderwijs wanneer dat kan, de docenten nemen deel aan trainingen en de ouders proberen wat geld te verdienen en hun kinderen te ondersteunen. In deze rapportage geven we een update over het sponsorprogramma waar ook uw sponsorkind aan deelneemt.

### Onrust in Haïti nog niet voorbij

We horen helaas nog steeds verontrustende berichten van onze lokale medewerkers in Haïti. Straatbendes houden het land in de greep: dagelijks wordt er geschoten en gebouwen worden in brand gestoken. In januari kregen we al het bericht dat twee sponsorkinderen van 13 en 18 waren overleden nadat ze werden geraakt door een kogel toen ze huiswerk aan het maken waren. Het is een noodlottig voorbeeld van hoe onschuldige mensen klem zitten tussen de vechtende bendes in verschillende delen van de stad. De onveiligheid op straat is groot en de wanhoop neemt toe. Ouders grijpen naar de fles en goede mentale zorg is er niet. We willen u daarom oproepen: bid voor de situatie in Haïti, voor de kinderen, voor hun ouders, voor de leraren. Bid voor veiligheid en herstel! Mochten we bericht hebben over uw sponsorkind, dan nemen we altijd persoonlijk contact met u op.



▲ Op het schoolplein



▲ Aan het begin van de schooldag wordt de vlag gehesen

### Wereld Aids Dag, Kerst en markt

Ondanks de onrust in het land waren er ook feestelijke dagen. Op 1 december 2021 was het Wereld Aids Dag en leerden de kinderen meer over deze ziekte. Rond de kerstdagen werd er op de scholen een viering gehouden. Het kerstverhaal werd verteld en er werden cadeautjes uitgedeeld. De blijdschap was voelbaar! In de stad Ganthier organiseerden de kinderen samen met hun ouders en andere lokale inwoners een markt waar eten werd verkocht en allerlei lokale ambachten werden aangeboden.

Vaardigheden zoals ondernemerschap zijn belangrijk in Haïti, dus deze dag was erg leerzaam. Voor veel kinderen was het bovendien de eerste keer dat ze spullen verkochten of kochten op een markt, dus het was ook een onvergetelijke dag!

### Post ontvangen, hoe werkt dat?

We krijgen regelmatig de vraag: hoe gaat zo'n schrijfproces nu eigenlijk als mijn sponsorkind iets schrijft? We leggen het hier uit! P&A Haïti heeft verschillende invulbrieven die ze kunnen gebruiken. De brieven worden in principe geschreven op school, want dan zijn alle kinderen bij elkaar. Als een kind niet op school is of ziek is, gaat een medewerker bij het kind thuis langs. Na de instructie gaan de kinderen aan de slag. Kinderen in grade 1-3 maken een tekening, de oudere kinderen schrijven een brief in het Frans, waarna P&A de brieven naar het Engels vertaalt. P&A zorgt vervolgens dat de brief wordt opgestuurd naar Woord en Daad. Afhankelijk van de voorkeur van de sponsor, komt de brief per post, per mail of via MijnWoordenDaad bij de sponsor terecht.



▲ Post sturen aan de sponsor

### Roodnelson (11) uit Haïti: 'Ik heb geluk'

De 11-jarige Roodnelson Absolu woont samen met zijn ouders, zus Dieulanda en broertje Stenderson in Haïti. Roodnelson vertelt: 'Mijn vader is boer en mijn moeder heeft ook een klein eigen bedrijfje. We gaan elke dag naar school. Ik zit in de derde klas, mijn zus zit in de zevende klas en mijn broertje zit nog op de kleuterschool.'



▲ Roodnelson met zijn voetbal

Het sponsorprogramma heeft de afgelopen 3 jaar veel verandering gebracht in het gezin. 'Voordat ik deelnam aan het sponsorprogramma, was het voor mij moeilijk om naar school te gaan. Ik had boeken, een uniform, schoenen en schoolgeld nodig, maar we hadden het thuis financieel niet breed. Ik was dus heel erg blij toen ik hoorde dat ik mee mocht doen aan het sponsorprogramma en alle benodigde spullen kreeg!'

### Gelukkig

Dit jaar vindt Roodnelson sommige schoolvakken best lastig, maar zo vertelt hij: 'Gelukkig helpt mijn vader me, hierdoor begrijp ik het beter.' Wiskunde is zijn favoriete vak. 'Ik voel me gelukkig wanneer ik de lesstof begrijp, goede cijfers haal, mijn huiswerk maak, voldoende eten heb en kan voetballen met mijn vrienden.' Ook na schooltijd heeft Roodnelson genoeg te doen. 'Als ik uit school kom, ga ik samen met mijn vader naar het land om suiker, papaja's, mango's en avocado's te oogsten. Ik zorg ook voor een paar geiten en ik haal water voor thuis.'

### Dokter worden

Roodnelson weet al wat hij graag wil worden. 'Toen ik voor het eerst een dokter zag, wist ik meteen: later wil ik graag dokter worden en voor zieke mensen zorgen.'