

Juf Ouedraogo geeft onderwijs vanuit haar hart. Ze gaat door, ook als de omstandigheden in het land uitdagend zijn. 'Docent zijn is voor mij een roeping. Ik ben leerkracht uit liefde voor de kinderen en vanuit de wens om mijn kennis te delen. Op die manier draag ik bij aan de opbouw van Burkina Faso.' In deze rapportage geven we u graag een update over het sponsorproject waar uw sponsorkind aan deelneemt.

Medische zorg

Onlangs kregen alle kinderen de mogelijkheid om gevaccineerd te worden tegen Hepatitis B. Deze ziekte komt veel voor in Burkina Faso en is erg besmettelijk. Het is daarom fijn dat de kinderen die dat willen hier nu tegen beschermd zijn.

Onze partnerorganisatie CREDO ging met de ouders in gesprek over het gebruik van medicijnen die in Burkina Faso op straat worden verkocht. Deze medicijnen (o.a. antibiotica en malariapillen) zijn vaak illegaal ingekocht en niet meer goed doordat ze op de markt uren in de zon liggen. Door dit gesprek met de ouders aan te gaan, werden zij bewust van de schadelijke gevolgen van het gebruik van deze medicijnen.



▲ Hepatitis B vaccinatie



▲ Bomen planten

Bomen planten

Tijdens het regenseizoen vond er een bijzondere activiteit plaats op school! De kinderen gingen aan de slag met het planten van bomen. De bomen zorgen straks voor lekker fruit en een schaduwplek om huiswerk te kunnen maken, maar daarnaast zijn bomen ook nodig om te voorkomen dat de grond heel droog wordt en er niets meer kan groeien.

Burkina Faso staat op de 20e plaats op de lijst van landen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Veel ouders zijn boeren en door gebrek aan regen zien zij hun gewassen verdrogen met als gevolg dat er niet genoeg eten is. Het is dus belangrijk om goed voor de grond te zorgen, zodat deze vruchtbaar blijft en de gezinnen niet noodgedwongen wegtrekken.

Hoe gaat het schrijfproces bij CREDO?

Na de staatsgreep in januari waarbij 2.000 scholen tijdelijk werden gesloten, is het inmiddels weer mogelijk om post te sturen naar Burkina Faso. Maar hoe gaat zo'n schrijfproces nu eigenlijk als uw sponsorkind iets terugschrijft? We leggen het hier uit! CREDO heeft verschillende voorbeeldbrieven die ze kunnen gebruiken. De brieven worden vaak geschreven op school, want dan zijn alle kinderen bij elkaar. Na de instructie ("niet afkijken bij de burens" en "netjes schrijven") gaan de kinderen aan de slag. Ze schrijven in het Frans, waarna CREDO de brieven naar het Engels vertaalt en zorgt dat de brief wordt opgestuurd naar Woord en Daad. Afhankelijk van de voorkeur van de sponsor, komt de brief binnen 10 weken per post, per mail of via MijnWoordenDaad bij de sponsor terecht.

Leerkracht uit liefde voor kinderen

Ze heeft 52 kinderen in de klas. 'Het zijn allemaal schatjes.' Leerkracht Irene Kola Née Ouedraogo heeft een hart voor de kinderen in haar klas. Voor de 45-jarige docente is lesgeven geen beroep, maar een roeping. Als ze vertelt over het onderwijs in Burkina Faso spat de passie er vanaf.

'Ik geniet van het lesgeven en het nakijken van het huiswerk. Het is zo mooi als de leerlingen met belangstelling naar me luisteren en deelnemen aan de gesprekken in de klas.' Vooral tijdens de geschiedenislessen, de favoriete lessen van Irene Ouedraogo, is de betrokkenheid van de kinderen groot. 'Ze willen de geschiedenis van het land en de wereld begrijpen.'

Zelf ging ze als kind graag naar school. 'Ik kreeg vaak een beurt om op het schoolbord te schrijven, omdat ik goed kon schrijven. Dan konden de andere leerlingen kijken hoe ik het deed.'



▲ Juf Ouedraogo voor de klas

Opbouw van Burkina Faso

In 2004 kreeg Irene Ouedraogo haar lesbevoegdheid. Ze werkte eerst op een school in Kaya, in het oosten van het land. Sinds 2010 werkt ze op een privéschool in de hoofdstad. 'Docent zijn, is voor mij een roeping. Ik ben leerkracht uit liefde voor de kinderen en vanuit de wens om mijn kennis te delen. Op die manier draag ik bij aan de opbouw van Burkina Faso.'

Levenslessen

De lesdagen volgen een strak schema. De schooldag begint om 7.20 uur. Tussen 12 uur en 14.30 uur hebben de kinderen lunchpauze. Dan beginnen de lessen weer tot 17 uur. De dagen zijn strak ingedeeld. Geschiedenis, aardrijkskunde, grammatica, rekenen: het lesprogramma ziet er herkenbaar uit.

Toch leren de kinderen de belangrijkste les niet uit een methode, vertelt juf Ouedraogo. 'Een levensles voor elk van mijn studenten is dat zij mensen moeten zijn met een positieve invloed op intellectueel en sociaal niveau in Burkina Faso.'