



Deo volente zaterdag 22 april 2023 is het weer zover: de Werelddag van Woord en Daad! Dit jaar is de Werelddag extra feestelijk want Woord en Daad bestaat 50 jaar. Rondom het thema 'Amazing Grace' organiseert de organisatie een sprankelend programma in Leusden, waaraan diverse partners en een voormalig sponsorkind uit Guatemala een inspirerende bijdrage leveren. Het geheel wordt afgewisseld met mooie muziek door Ensemble Vierklank en Tenira Sturm en verschillende cultuuritems brengen de landen 'ver weg' dichtbij.

In plaats van een compleet dagprogramma is er dit jaar gekozen voor een middag- en avondprogramma. Dit ziet er als volgt uit:

13.30 – 16.00 uur | Hoofdprogramma met parallel een kinderprogramma

19.00 – 21.30 uur | Hoofdprogramma met parallel een tienerprogramma

Het hoofdprogramma is 's middags en 's avonds identiek. Tussen 12.00 – 13.30 uur en 16.00 – 19.00 uur is er een belevingsmarkt waar u de wereld van Woord en Daad kunt ontdekken.

Komt u ook? Aanmelden kan via: woordendaad.nl/werelddag.