

'Op school leer je lezen en schrijven en hoor je over de dingen die in deze wereld spelen. Ook leer je dat het belangrijk is om goed gedrag te vertonen. De kinderen op school hebben later een belangrijke rol om hun familie, dorp, regio of zelfs land vooruit te helpen.' In deze rapportage leest u het verhaal van moeder Asseto en blikken we terug op het sponsorprogramma dat u steunt in Burkina Faso.

Wat je op school leert, geef je door

Op school leren de kinderen: wat je hier leert, kun je ook doorgeven aan anderen. Zo profiteer niet alleen jij van de steun, maar ook je familie en het dorp waarin je woont. Naast de lessen lezen, schrijven en rekenen wordt er ook veel aandacht besteed aan christelijk onderwijs. Ook hier leren de kinderen: Heb God lief en deel deze liefde uit.

Aanslagen zorgen voor onrust

Een uitdaging in het onderwijs is het hoge percentage kinderen dat vroegtijdig uitvalt. Dit komt door de terroristische aanslagen en de grote onrust die in Burkina Faso heerst. Gezinnen trekken weg of houden uit veiligheid hun kinderen thuis. Zo hoeven ze niet de gevaarlijke weg naar school af te leggen of kunnen ze hun ouders helpen om wat geld te verdienen. In mei 2022 werd een bijeenkomst met de ouders georganiseerd om hierover door te praten en het belang van onderwijs duidelijk te maken.



▲ Praktijkonderwijs



▲ Alumnus in de klas

Door de situatie moeten scholen in het noorden regelmatig hun deuren sluiten. Toch willen de medewerkers van onze partnerorganisatie er voor de kinderen zijn. Ze proberen in contact te blijven met de kinderen en hun ouders, én blijven zich inzetten om het onderwijs op grote schaal te verbeteren.

Elevis: 'De kans van mijn leven!'

'Ik heet Elevis Bationo en ik zit op de basisschool in mijn woonplaats Réo. Mijn vader is boer en mijn moeder zorgt voor ons gezin. We hebben weinig geld, daarom ging ik als jong kind naar de publieke overheidsschool die gratis is. Maar ik vond die school niet leuk, waardoor ik niet goed mijn best deed. Nadat ik een paar keer was blijven zitten, mocht ik van mijn vader naar de christelijke school. Niet lang daarna werd ik gesponsord. Dit was de kans van mijn leven! Ik krijg nu maaltijden en een uniform en ik word nooit meer de klas uitgestuurd omdat mijn schoolgeld niet is betaald.

Ik werkte hard en rondde de basisschool af. Nu zit ik op de middelbare school. Ik heb geleerd wat respect is en toon dat ook richting mijn ouders en de docenten. Het gaat steeds beter op school, allemaal door het sponsorprogramma en het christelijke onderwijs dat ik ontvang!'

Training van boeren

In Burkina Faso zijn de meeste vaders actief als boer. Met de gewassen die ze verbouwen, verdienen ze wat geld om hun gezin te onderhouden. Om ervoor te zorgen dat hun oogst zo groot mogelijk is, volgden de ouders een training. Ze leerden bijvoorbeeld nieuwe technieken te gebruiken en deden nieuwe kennis op over het omgaan met geld. Ook ontvingen ze de benodigde materialen om hun werk goed uit te kunnen voeren. Veel ouders lieten later weten dat hun gewassen beter groeiden en de oogst groter was. Een mooi resultaat waar de boeren trots op mogen zijn!

Onderzoek impact sponsoring

Eind april 2022 werd in vier regio's van Burkina Faso onderzoek gedaan naar de impact van het sponsorprogramma. Hieruit bleek dat vóór de

kindsponsoring slechts 29% van de ouders betrokken was bij economische activiteiten, en na de sponsoring van hun kind was dit 46%. Op de vraag of sponsoring bijdraagt aan de verbetering van de leefomstandigheden van het gezin, antwoordde 91% van de ouders met 'ja'.

Alumni op bezoek en culturele week

Regelmatig worden er bijzondere activiteiten georganiseerd op school. Alumni van de school komen bijvoorbeeld langs om de kinderen te vertellen over de mogelijkheden na je opleiding. Dit motiveert de kinderen om goed hun best te doen. Ieder jaar vindt er ook een culturele week plaats waarin traditionele maaltijden worden bereid, maar waarin kinderen ook leren over andere culturen, gewoonten en kledingstijlen. Een feestelijke week waarin de kinderen genieten van alle dingen die ze van elkaar leren!

Asseto (34) uit Burkina Faso is moeder van drie jonge kinderen en in verwachting van de vierde. Saen met haar man en kinderen woont ze in Tang Zougou. 'Als kind ging ik naar school, maar dat was niet voor lang. Na een paar jaar moest ik thuis mijn moeder helpen met het huishouden.'

Nu Asseto zelf kinderen heeft, wil ze hen graag toegang tot onderwijs geven. Toch is dat niet gemakkelijk. 'Mijn man kan vanwege zijn gezondheid niet werken. Hierdoor hebben we weinig inkomen en kunnen we het schoolgeld niet betalen. Ik dank God dat een medewerker van het sponsorprogramma naar ons toe kwam. We zijn ontzettend dankbaar voor de steun, waardoor nu tenminste één kind naar school kan.'

Vooruit helpen

Asseto weet heel goed hoe belangrijk onderwijs is. 'Op school leer je lezen en schrijven en hoor je over de dingen die in deze wereld spelen. Ook leer je dat het belangrijk is om goed gedrag te vertonen. De kinderen op school hebben later een belangrijke rol om hun familie, dorp, regio of zelfs land vooruit te helpen.'

'We moeten er voor hen kunnen zijn'

Niet alleen haar kind, maar ook Asseto zelf leert van het sponsorprogramma. 'We zijn verantwoor-



delijk om goed voor onze kinderen te blijven zorgen. Wanneer de steun via het sponsorprogramma stopt, moeten wij er voor hen kunnen zijn.'

Inspiratiebron voor anderen

Asseto hoopt dat uiteindelijk ook haar andere kinderen naar school kunnen. 'Ik hoop dat ze ons dorp inspireren en een voorbeeld zijn voor andere kinderen. Als wij straks oud zijn, hoop ik dat ze goed voor zichzelf en voor ons kunnen zorgen.' Tegen de sponsors in Nederland wil ze zeggen: 'Wat je zaait, zal groeien en vrucht dragen door Gods genade.'