

'Ik heb geluk; in ons dorp zijn veel kinderen die niet naar school gaan. Vaak ontwikkelen zij slecht gedrag, dus ik hoop echt dat hun ouders hun best doen en hard werken om hun kinderen wél naar school te laten gaan.' In deze rapportage leest u het verhaal van de 11-jarige Roodnelson en blikken we terug op het sponsorprogramma dat u steunt in Haïti.

Het Haïtiaanse volk wil een vrij land. Waar eten is voor iedereen, en waar gezondheidszorg beschikbaar is. Waar werk is en waar ze gewoon kunnen leven, in plaats van overleven. De realiteit is helaas anders. In 2022 was de onrust in het land groot. In oktober gingen tienduizenden Haïtianen de straat op om te protesteren tegen de werkloosheid, hoge prijzen, het gebrek aan brandstof en de onveiligheid. De demonstraties mondden uit in gewelddadige gevechten.

De chaos en het geweld heeft ook grote impact op de kinderen in het sponsorprogramma. Onze partnerorganisatie P&A Haïti liet woensdag 12 oktober weten dat slechts 40% van de scholen open waren. En op scholen die wel open waren, waren veel lege plekken te zien. Toch zetten de medewerkers hun schouders eronder: er werd onderwijs op afstand gegeven en de gezinnen kregen een geldbedrag om voedsel te kunnen kopen.



▲ Kinderen met hun plantje



▲ Gekleed in de kleuren van de Haïtiaanse vlag

Zorg voor het milieu en Flag Day

Gelukkig waren er door het jaar heen ook een aantal feestelijke en leerzame dagen. Kinderen op de *Good Samaritan School* kregen les over de zorg voor het milieu. Na de les ontvingen 400 kinderen een klein plantje van een fruitboom of een sierboom. De opdracht was duidelijk: plant het boompje thuis, zorg er goed voor en laat het groeien tot een mooie boom!

Kinderen van een andere school gingen op veldbezoek naar een boerderij. Hier zagen ze allerlei bomen en dieren die ze nog nooit eerder hadden gezien: dennenbomen, dadelbomen, een schildpad, gans en pauw. Het was een blije dag, waar nog steeds over gepraat wordt.

Op 18 mei 2022 werd 'Flag Day' gevierd. Op deze nationale Haïtiaanse feestdag wordt stilgestaan bij de oprichting van de vlag van Haïti tijdens de Haïtiaanse revolutie in 1803. De vlag wapperde op de schoolpleinen, terwijl de kinderen leerden over de geschiedenis van hun land. Ook droegen verschillende kinderen een gedicht voor.

Een nieuwe bril

Alle kinderen ontvingen in 2022 naar onderwijs en maaltijden ook medische zorg. In Bethel bijvoorbeeld, daar kreeg een jongen een bril. Hij kan nu lezen! Daarnaast werd er geïnvesteerd in goede lesmaterialen. Zeven scholen kregen een nieuw schoolbord en ook de sanitaire voorzieningen werden verbeterd. Zo werken we stap voor stap aan goed onderwijs voor de kinderen in Haïti.

Roodnelson (11):

'IK HEB GELUK; IN ONS DORP ZIJN VEEL KINDEREN DIE NIET NAAR SCHOOL GAAN'

De 11-jarige Roodnelson Absolu woont samen met zijn ouders, zus Dieulanda en broertje Stenderson in Haïti. Roodnelson vertelt: 'Mijn vader is boer en mijn moeder heeft ook een klein eigen bedrijfje. We gaan elke dag naar school. Ik zit in de derde klas, mijn zus zit in de zevende klas en mijn broertje zit nog op de kleuterschool.'

Het sponsorprogramma heeft de afgelopen 3 jaar veel verandering gebracht in het gezin. 'Voordat ik deelnam aan het sponsorprogramma, was het voor mij moeilijk om naar school te gaan. Ik had boeken, een uniform, schoenen en schoolgeld nodig, maar we hadden het thuis financieel niet breed. Ik was dus heel erg blij toen ik hoorde dat ik mee mocht doen aan het sponsorprogramma en alle benodigde spullen kreeg!

Mijn ouders en ik hoeven ons nu geen zorgen meer te maken of ik wel naar school kan gaan. Ik heb geluk; in ons dorp zijn veel kinderen die niet naar school gaan. Vaak ontwikkelen zij slecht gedrag, dus ik hoop echt dat hun ouders hun best doen en hard werken om hun kinderen wél naar school te

laten gaan. Door het sponsorprogramma kunnen mijn ouders hun geld nu uitgeven aan de andere basisbehoeftes van het gezin, zoals eten en drinken. Dat is heel fijn.'

Gelukkig

Dit jaar vindt Roodnelson sommige schoolvakken best lastig, maar zo vertelt hij: 'Gelukkig helpt mijn vader me, hierdoor begrijp ik het beter.' Wiskunde is zijn favoriete vak. 'Ik voel me gelukkig wanneer ik de lesstof begrijp, goede cijfers haal, mijn huiswerk maak, voldoende eten heb en kan voetballen met mijn vrienden.'

Ook na schooltijd heeft Roodnelson genoeg te doen. 'Als ik uit school kom, ga ik samen met mijn vader naar het land om suiker, papaja's, mango's en avocado's te oogsten. Ik zorg ook voor een paar geiten en ik haal water voor thuis.'

Dokter worden

Roodnelson weet al wat hij graag wil worden. 'Toen ik voor het eerst een dokter zag, wist ik meteen: later wil ik graag dokter worden en voor zieke mensen zorgen.'



▲ Roodnelson in de klas
en op het plein